

Κυρίες και κύριοι,

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη και χαρούμενη σήμερα, που βρίσκομαι ανάμεσα σας.

Ανάμεσα σε τόσους πολλούς συμπολίτες μου, που έχουν την πόλη μας στην καρδιά τους και νοιάζονται για το μέλλον του δήμου μας.

Βλέπω διακεκριμένους συμπολίτες μας, βλέπω νέες και νέους, βλέπω έμπειρα στελέχη της αυτοδιοίκησης, νυν και πρώην δημοτικούς συμβούλους, με μεγάλη προσφορά στο δήμο μας,

βλέπω πρώην δημάρχους, όπως ο κος Μητρόπουλος και ο κος Γραφάκος που με το έργο τους, άφησαν το θετικό τους αποτύπωμα στη ζωή της πόλης μας.

Σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ. Και θέλω να ξέρετε ότι από την παρουσία σας παίρνω δύναμη! Τη δύναμη για να αγωνιστώ για το καινούργιο ξεκίνημα, που χρειάζεται η πόλη μας.

Φίλες και φίλοι,

Μια σύγχρονη πόλη, δεν μπορεί να πορεύεται προς τη δεκαετία του 2020,

χωρίς όραμα, χωρίς ταυτότητα,

χωρίς σαφείς στόχους,

χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Κι ένας σύγχρονος δήμος δεν μπορεί να είναι καταφύγιο όσων από φιλοδοξία,

δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι η ώρα να φύγουν και να ανοίξουν το δρόμο στην επόμενη γενιά.

Προσωπικά μέχρι τώρα, δεν αναμείχθηκα ποτέ, σε προσωπικές διαμάχες.

Πάντοτε ασχολήθηκα με την επίλυση των προβλημάτων και με την παραγωγή έργου. Όμως, ζω αυτήν την πόλη,

εδώ μεγαλώνω τα παιδιά μου και -όπως όλοι μας- ανησυχώ για παρόν και το μέλλον της.

Ζητά να επανεκλεγεί ο απερχόμενος δήμαρχος, ενώ έχει ένα μοναδικό, σε όλη την Ελλάδα,

χαρακτηριστικό: **είναι ο δήμαρχος του μηδενικού έργου!**

Από το 2010, ο χρόνος στα έργα σταμάτησε. Επί οκτώ χρόνια, δεν έγινε ούτε ένα έργο στα Μελίσσια, στη Νέα Πεντέλη, στην Πεντέλη. Και φυσικά δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει κανένας σχεδιασμός.

Και δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε έργο «άλλωστε η τελευταία αναπλαση ήταν αυτή της 1^{ης} γειτονιάς το 2010», αλλά η έλλειψη σχεδιασμού έχει βάλει σε κίνδυνο ήδη κερτημένα, όπως τη θεσμοθετημένη κοινόχρηστη έκταση του Άλσους Παπαδημητρίου όπου καμία ενέργεια δεν έγινε και ο κίνδυνος για τον αποχαρκτηρισμό του είναι πλέον εξαιρετικά μεγάλος.

Όσο μεγάλος είναι κι ο κίνδυνος σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουν ελεύθεροι χωροί για πλατείες, σχολεία, χωρους αθλητισμού μετά την **καταπληκτική** ιδέα της διοίκησης να τους αποδεσμεύσει στο σύνολο τους εν μια νυκτί!

Είναι σοκαριστική η διαπίστωση, αλλά **αυτή** είναι η πραγματικότητα.

Ξέρετε πολύ καλά ότι, όλοι όσοι χρημάτισαν δήμαρχοι στην περιοχή μας, **όλοι ανεξαιρέτως, έκαναν έργα.**

Άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα αλλά όλοι άφησαν κάτι πίσω τους.

Όλοι, εκτός από τον σημερινό. Θα μείνει στην ιστορία -το τονίζω- ως ο δήμαρχος του μηδενικού έργου!

Γιατί, φίλες και φίλοι, **έργο δεν είναι**, τα μπαλώματα, τα μικροσυμφέροντα και οι αποσπασματικές λύσεις.

Σε μια σύγχρονη πόλη, **έργο είναι αυτό**, που γίνεται **με όραμα και λεπτομερή σχεδιασμό.**

Είναι αυτό, που υπολογίζει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων της κάθε περιοχής.

Είναι αυτό, που σχεδιάζεται επιστημονικά, ώστε να μην αποδεικνύεται ανεπαρκές, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωσή του. **Αυτό είναι έργο!**

Και τέτοιο έργο ο απερχόμενος δήμαρχος **δεν έχει** να επιδείξει!

Φίλες και φίλοι,

Ποιος είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην κοινωνία;

-Είναι η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη μέσω παρεμβάσεων και έργων

-Είναι η παροχή οργανωμένης πολιτικής προστασίας. **Ιδιαίτερα ο δικός μας Δήμος με το βουνο της**

Πεντέλης που έχει ταλαπωρηθεί τόσο από πυρκαγιές έχει την ανάγκη προσεκτικού και

οργανωμένου σχεδιασμού..πόσο μάλλον στην εποχή μας όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά.

-Είναι η προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα και η αξιοποίηση όλων των πιθανών δυνατοτήτων

- είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας και χρήση νέων τεχνολογιών.

- είναι η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

- είναι η προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού**Αλλά και πολλά ακόμη.**

Ο Δήμος μας σήμερα αποτελείται από τρεις δημοτικές ενότητες, διαφορετικές μεταξύ τους, τόσο ως προς την έκταση και τον πληθυσμό, όσο και ως προς τα προβλήματα.

Είμαστε μια πόλη; ή... «συγκάτοικοι με το ζόρι» στον ίδιο καλλικρατικό δήμο;

Έχουμε ταυτότητα; ή... είμαστε «πόλεις ξενοδοχεία», που κανένας δεν νοιάζεται;

Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια δημοτική αρχή που πριμοδοτεί τη διάσπασή μας, που ποντάρει στις ανισότητες, που αβαντάρει τα μικροσυμφέροντα και λειτουργεί με αυτοσχεδιασμούς;

Σκεφτείτε... Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Φίλες και φίλοι,

Παρατηρώ καθημερινά την πόλη μας, την κάθε δημοτική κοινότητα, την κάθε γειτονιά στην τελευταία τους λεπτομέρεια.

Παρατηρώ τις συνήθειες και τις ανάγκες των ανθρώπων, των συμπολιτών μας. Συνομιλώ μαζί τους.

Γνωρίζω τα προβλήματα και διαπιστώνω τις ανάγκες τους. Και το συμπέρασμα είναι ένα:

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι υπαρκτά.

Η καθαριότητα και τα σκουπίδια, το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, οι λακκούβες, η ανορθολογική διαχείριση, η ανάγκη για καλύτερη εξυπηρέτηση, οι αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι και άλλα πολλά, μάς ταλαιπωρούν όλους, κάθε μέρα.

Όσο και να λέει ο απερχόμενος δήμαρχος ότι όλα τα έχει λύσει, τα προβλήματα είναι εδώ.

Κι αυτό πρέπει να αλλάξει!

Ο Δήμος μας χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται δράσεις με σχέδιο και πρόγραμμα.

Δράσεις με σαφή κατεύθυνση. Δράσεις που θα στοχεύουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Δράσεις που θα κάνουν την πόλη μας

πιο νοικοκυρεμένη, πιο καθαρή, πιο φιλόξενη, πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλή και πιο σύγχρονη.

Το χρωστάμε στους νέους και τις νέες της πόλης μας, που τους πληγώνει η αναποτελεσματικότητα, η αδιαφορία, η αδράνεια. Τους νέους και τις νέες, που ζητούν ειλικρίνεια, δράση και ευκαιρίες.

Το χρωστάμε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που θέλουν μια πόλη ασφαλή, μια πόλη αλληλεγγύης, με περισσότερες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες πρόνοιας, που θα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και θα υπηρετεί όσους έχουν ανάγκη.

Το χρωστάμε σε όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν μια πόλη λειτουργική, με βατούς δρόμους και συντηρημένα πεζοδρόμια, με στοχευμένες αναπλάσεις, με περισσότερους πεζοδρόμους, με ευταξία στους δημόσιους χώρους.

Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Με **σύγχρονη στρατηγική, πρόγραμμα και σχέδιο**, που κινείται σε **τρεις** άξονες:

Πρώτος άξονας, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης μας, σε επίπεδο χωροταξίας, υποδομών, ελεύθερων χώρων και να αναδείξουμε τον περιβαλλοντικό και πλούσιο πολιτιστικό πλούτο του Πεντελικού.

Δεύτερος άξονας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών -που έχει επιβαρυνθεί σε όλους τους κρίσιμους τομείς- στην καθαριότητα, στην ασφάλεια, στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων.

Τρίτος άξονας, να εντάξουμε το δήμο μας στην ψηφιακή εποχή, και να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες. Μπορούμε κι εμείς να γίνουμε «έξυπνη πόλη», και να μην είμαστε, εν έτει 2019, ένας τεχνολογικά υπανάπτυκτος Δήμος.

Πώς θα εφαρμόσουμε τη στρατηγική και το πρόγραμμά μας;

1. **Με νέο τρόπο διοίκησης του Δήμου.** Με μεράκι, με υπευθυνότητα, με πρόβλεψη για το μέλλον. Με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και πλήρη αξιοποίηση του προσωπικού.

Και θα μου επιτρέψετε εδώ να τονίσω ότι ο Δήμος Πεντέλης διαθέτει αξιόλογο, έμπειρο και φιλότιμο προσωπικό **που δεν αποδίδει**, όσο θα μπορούσε.

Γιατί ασφυκτιά από τις προσβλητικές και αυταρχικές μεθόδους διοίκησης και την απαρχαιωμένη νοοτροπία.

Η αξιοποίηση του προσωπικού με αξιοκρατία, μοντέρνα διοίκηση και αντικειμενική αξιολόγηση θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες μας και θα παράγει μετρήσιμο ποιοτικό έργο για τους δημότες.

2. **Με ορθολογική διαχείριση των οικονομικών και πλήρη αξιοποίηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων**, που πολλοί σήμερα μένουν ανεκμετάλλευτοι.

Η διαφάνεια θα είναι αδιαπραγμάτευτη! Και η εδραίωση της διαφάνειας διασφαλίζεται μόνο με την πιστή τήρηση της υφισταμένης νομοθεσίας.

Και θέλω εδώ να τονίσω ότι προσεγγίζουμε το θέμα της διαφάνειας, με ειλικρίνεια, προσοχή και αίσθημα ευθύνης, χωρίς σκανδαλογίες.

Χωρίς αυθαιρεσίες και χωρίς το σημερινό συγκεντρωτισμό που ακινητοποιεί τις δημοτικές υπηρεσίες και μπλοκάρει τη λειτουργία του Δήμου, εις βάρος της εξυπηρέτησης των δημοτών.

3. **Με ήθος, με συναίνεση, συνεργασία και συνεννόηση.**

Θα βάλουμε τέλος στην «αρχή του ενός ανδρός».

Θα βάλουμε τέλος στις μονομερείς αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην των φορέων της πόλης.

Θα βάλουμε τέλος στις προσωπικές στρατηγικές, τέλος στις ανούσιες αντιπαραθέσεις, τέλος στους βεντετισμούς.

4. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Ένα σύστημα που δεν διασφαλίζει σταθερότητα στη διοίκηση του δήμου, άρα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ απέναντι σε αυτό το σύστημα σύστημα τοποθετείται υπεύθυνα και καλεί και όλες τις δημοτικές παρατάξεις να δεσμευτούν στην ψήφιση των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και του τεχνικού προγράμματος, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι την επομένη των εκλογών και ο Δήμος θα λειτουργεί και έργα θα γίνονται στην πόλη.

Φίλες και φίλοι,

Είναι πολλοί -το ξέρετε- οι συμπολίτες, οι φίλοι, οι γείτονες, οι συνεργάτες, οι συμμαθητές, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, που με προέτρεψαν να ηγηθώ της Συμπολιτείας και να διεκδικήσουμε το δήμο Πεντέλης.

Σας κοιτώ λοιπόν στα μάτια και δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα ανταποκριθώ με όλες τις δυνάμεις στο ρόλο ευθύνης που μου αναθέσατε, με ακεραιότητα, με ήθος και με τη συνέπεια που με διακρίνει.

Με τις γνώσεις μου ως Μηχανικός και ως απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και την εμπειρία που διαθέτω, θα δουλέψω σκληρά, ώστε η πόλη μας να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα και να γίνει μία σύγχρονη πόλη.

Με τη θητεία μου, τόσο ως Αντιδήμαρχος, όσο και ως δημοτική σύμβουλος, απέκτησα την εμπειρία της συμμετοχής στα κοινά και της εκπροσώπησης των συμπολιτών μου, που επί χρόνια με τίμησαν και με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Με τη θητεία μου στο ελεύθερο επάγγελμα, στο Κτηματολόγιο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Δήμο Πεντέλης, απέκτησα -με σκληρή δουλειά- τα προσόντα που απαιτεί ο σύγχρονος ρόλος του Δημάρχου ως αποτελεσματικού διαχειριστή των προβλημάτων της πόλης μας.

Έχω μαζί μου μια δυνατή ομάδα νέων ανθρώπων, επιστημόνων και τεχνοκρατών που θα δουλέψει για να αλλάξουμε την πόλη μας.

Έχω τη στήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων της πόλης μας, που με εμπιστεύονται.

Έχω τη δύναμη και την ηλικία να εργαστώ σκληρά και να αφοσιωθώ στην ανασυγκρότηση της πόλης μας.

Ημουν, είμαι και θα παραμείνω η ίδια που πολλοί από εσάς γνωρίζετε!

Αυτό που δεν έχω -και δεν χρειάζομαι- είναι εξαρτήσεις και δουλείες, γιατί δεν πιστεύω σε αυτές και δεν τις έχει ανάγκη η πόλη μας.

Υπάρχουν ακόμη και σήμερα αρκετοί που με ρωτούν γιατί να θέλω να μπλέξω στο δύσκολο και μπερδεμένο παιχνίδι του Δήμου Πεντέλης με τα σύνθετα προβλήματα, τις ίντριγκες, το κατεστημένο τόσων χρόνων.

Η απάντηση είναι πολύ απλή!

Γιατί αγαπάω τη πόλη μου!

Γιατί θέλω να προσφέρω!

Γιατί θέλω τα Μελίσσια, η Νέα Πεντέλη, η Πεντέλη να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει.

Όλοι μαζί, λοιπόν, θα αγωνιστούμε για να το πετύχουμε!

Φίλες και φίλοι,

Έξι μήνες μας μας χωρίζουν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Τις εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον του δήμου μας.

Το ερώτημα είναι σαφές:

Μπορεί η πόλη μας να προχωρήσει στο μέλλον με τις απολιθωμένες αντιλήψεις της δεκαετίας του '80;

Μπορεί να προχωρήσει με τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες ξεπερασμένες πρακτικές;

Μπορεί; **Η απάντηση είναι ΟΧΙ!**

Έρθε η ώρα να αλλάξουμε τη πόλη μας. Και το μήνυμά μας, το μήνυμα της αλλαγής και της ανανέωσης, πρέπει να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε συμπολίτη μας.

Έρθε η ώρα η πόλη μας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα!

Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας, να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην «αυτοκρατορία της στασιμότητας και των μικροσυμφερόντων».

Να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο χθες, που εμποδίζει το άλμα της πόλης μας προς τα εμπρός, στερώνοντας της την προοπτική που της αξίζει.

Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, τους προσκαλούμε όλους, να αφήσουν στην άκρη ευκαιριακά οφέλη, φιλοδοξίες, κομματικές ή άλλες αγκυλώσεις και προκαταλήψεις και να στρατευθούν μαζί μας.

Μπροστά στο συμφέρον της πόλης μας δεν χωρά τίποτε άλλο.

Φίλες και φίλοι,

Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το χθες θα αντισταθεί.

Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα αντιδράσει με πόλεμο λάσπης, με φήμες, με εκβιασμούς και απειλές.

Το ίδιο έγινε και τις προηγούμενες φορές, σπιλώνοντας τον τότε δήμαρχο τον Μανώλη Γραφάκο και τα στελέχη του, όλους εμάς, με φριχτά ψέματα και συκοφαντίες, με διαδόσεις,

που αποδείχτηκε περίτρανα ότι ήταν όλα ανυπόστατα. Πέτυχαν όμως δυστυχώς τον ύπουλο στόχο τους.

Το ίδιο θα προσπαθήσουν να κάνουν και τώρα.

Να είστε έτοιμοι να ακούσετε ξανά τα ίδια.

Να είστε έτοιμοι να δείτε ξαφνικά δήθεν ενδιαφέρον για θέματα που λιμνάζουν και φυσικά τα γνωστά παραγοντίκια.

Να είστε έτοιμοι να ακούσετε νέες συκοφαντίες και νέα ψέματα.

Μην τους το επιτρέψετε!

Μην τους επιτρέψετε να υποτιμήσουν –για μια ακόμη φορά– όλους εσάς και τους συμπολίτες μας.

Μην τους επιτρέψετε να συνεχίσουν να πολιτεύονται με ψέματα, με εγωισμό και αλαζονεία.

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ

Φίλες και φίλοι,

Στο δίλημμα, αν θα πάμε μπροστά ή θα μείνουμε στο παρελθόν, την απάντηση τη δίνουμε σήμερα.

Δεν μένουμε στο χθες. Αλλάζουμε! Γυρνάμε σελίδα!

Η Συμπολιτεία θα νικήσει. Με τη δική σας συμμετοχή και εγρήγορση και με ψηφοδέλτιο νίκης, εμείς θα κόψουμε το νήμα...

Μαζί μπορούμε να πάμε τα Μελίσσια, τη Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη, μπροστά.

Σας προσκαλώ όλους να κάνουμε μαζί αυτό το νέο ξεκίνημα, με συμμάχους την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τη σκληρή δουλειά!

Μπορούμε να κερδίσουμε και θα τα καταφέρουμε.

Καλή μας δύναμη! Καλή μας επιτυχία!